



**God ontmoeten,
omzien naar elkaar,
omzien naar onze omgeving.**



Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Over de plek | 3 |
| Onze identiteit | 5 |
| Thema en ontwikkelingen | 7 |
| 1. Huis van Hoop | 9 |
| 2. Geroepen samen als leerling onderweg | 11 |
| 3. Kerk voor alle generaties | 13 |
| 4. Barmhartigheid en Gerechtigheid | 15 |
| 5. Zorg voor de schepping | 17 |

Over de plek van onze wijkgemeente in de stad

Aan de oevers van het Valleikanaal in Amersfoort ligt de Adventkerk. Aan de overzijde staat de Moskee El Fath. Vanuit de speeltuin naast de kerk hoor je op vrijdagmiddag vanuit de minaret een Arabisch gebed. Op zondagochtend luiden de klokken, en als je goed luistert zijn ook die van De Schaapskooi te horen. In het kerkgebouw van de voormalige Heilige Kruiskerk komen nu de baptisten bijeen. In buurthuis De Witte Vlinder komt diezelfde ochtend een evangelische gemeente samen, en daar vlak om de hoek, in een verbouwd woonhuis, huist een Hersteld Apostolische Zendingkerk. Er zijn verschillende migrantenkerken actief, vaak onder de radar, en naar verluidt voelen ze zich meer verbonden met andere migranten dan met Nederlandse medechristenen. Met misschien de Eritrese gemeenschap die op zaterdagen in de Adventkerk samenkomt als uitzondering.

Wanneer eens in de zoveel tijd ons kerkgebouw als stembureau functioneerde, scoorde partij Denk tot 2021 steevast het hoogste. Maar ook hier is de kiezer op drift geraakt en strijden nu GL-PvdA, BBB en PVV om die plek. In deze wijk zijn alle soorten mensen te vinden, van alle nationaliteiten en pluimage die je maar kunt bedenken. Aan de andere kant van het parkje naast de kerk ligt het Neptunusplein, het economische hart, zeg maar: 'the city', van de volkswijk Kruiskamp. Er is een wijkgebouw, waar op zaterdag vaak van alles te doen is. Kaasboer Willem is een broeder in de Heer, terwijl groenteboer Abdul naar Mekka bidt.

Bij snackbar en cafe Tippel-inn staat dikwijls laat in de ochtend de pils al op tafel. Op dinsdag is er tegenwoordig een koffiebus te vinden, een initiatief van kerkleden uit Amersfoort. In de wijk spelen kinderen buiten; de grote speeltuin, gerund door vrijwilligers, is prachtig. Straten worden regelmatig afgesloten voor buurtfeesten of barbecues. Er is natuurlijk de open maaltijd in onze eigen kerk, maar ook in cafe Bosshardt naast de Aldi wordt regelmatig samen gegeten. Toch wordt

in de wijk bovengemiddeld veel ingebroken en drugsdeals zijn aan de orde van de dag. Achter de voordeuren speelt van alles: armoede, schuldproblematiek, scheidingen, eenzaamheid en huiselijk geweld. Het is een wijk met twee gezichten. Het hangt er maar vanaf wat je telt – de spelende kinderen of de drugdealers op hun scooters.

Al zo'n 70 jaar is de Adventkerk onderdeel van Kruiskamp en Liendert en een stuk van Schothorst. Tevens maakt zij, in bredere zin, deel uit van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Veel van onze gemeenteleden wonen niet in de buurt, maar komen uit andere wijken in Amersfoort of uit de omliggende gemeenten. De kerk staat weliswaar in, maar toch ook een beetje buiten de wijk. Toch voelen wij ons verbonden met de mensen die om onze kerk wonen, niet in het minst omdat wij geloven dat God ons geroepen heeft om dienstbaar te zijn voor onze naaste. Wij zien het als onze opdracht om iedereen een gastvrije en veilige plek in onze wijkgemeente te bieden.



“We zien verlangend
uit naar de komst van
Gods koninkrijk”

Onze identiteit

Wij weten ons geroepen een christelijke geloofsgemeenschap te zijn die midden in onze tijd staat en waar ruimte is voor alle vragen en twijfels die daarbij horen. Tegelijkertijd wortelen wij in de gereformeerde traditie van verkondiging en sacramenten, waarin niet de mens maar God zelf met Zijn spreken en handelen centraal staat. Wij gaan deze spanning niet uit de weg maar zien het als een vruchtbare bodem om samen de Bijbel te lezen, Jezus Christus te volgen, het kerkelijke lied te zingen en te bidden voor kerk, stad en wereld. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan: de kerk is weliswaar een gemeenschap der heiligen, maar ook een gemeenschap van mensen. En dat betekent dat we geconfronteerd worden met onvolmaaktheid en gebrokenheid. In dit alles zien wij dan ook verlangend uit naar de komst van Gods koninkrijk.

Wie onze samenkomsten bezoekt en deelneemt aan ons gemeenteleven zal ervaren dat er ruimte is voor eigen initiatieven. We zijn een geloofsgemeenschap met activiteiten voor alle generaties waarin iedereen van harte welkom is. De liturgie van de diensten bevat klassieke en eigentijdse elementen. Centraal staat een prediking die diepgaand is in het onderzoeken van de Bijbel en de toepassing ervan in het dagelijks leven. We weten ons verbonden met het Joodse volk en haar religieuze traditie.

Ontwikkelingen in samenleving en kerk

In de wereld om ons heen en ook in de kerk is altijd sprake van verandering en beweging. Dat maakt het lastig om voor een periode van 5 jaar uitspraken te doen. Toch willen wij nadenken over een aantal belangrijke thema's en ontwikkelingen die wij zien en formuleren aan de hand daarvan beleidsvoornemens voor 2025 – 2030.

1. Huis van H
2. Geroepen s
3. Kerk voor
4. Barmhartig
5. Zorg voor

Hoop

samen als leerling onderweg

alle generaties

igheid en Gerechtigheid

de schepping

Huis van Hoop



Er wordt wat afgeteld als het om religie in de samenleving gaat. Een paar keer per jaar verschijnt er wel ergens een krantenbericht met de mededeling dat kerken verder leegraken, ledentallen afnemen of kerkgebouwen een 'herbestemming' vinden. Dit kan ons tot somberheid stemmen. Als je echter wilt weten hoe het staat met geloof of religie in de samenleving hangt het er maar vanaf wat je telt. Als de Rooms-Katholieke Kerk het aantal aangestoken kaarsjes zou tellen in plaats van het aantal leden; als de PKN zou tellen hoeveel nieuwe liederen er in de eredienst worden gezongen; als je zou tellen hoeveel evangelische diensten er zijn in schoolaula's, hoeveel migrantenkerken erbij komen – dan ontstaat er een ander beeld.

Ook al is er sprake van ontkerkelijking; de zoektocht naar de zin van het leven en religie blijft onverminderd van belang. Het zet zich door in een meer individuele beleving, een soort collage van allerlei verschillende soorten 'geloof' die men bij elkaar raapt, zoals zen-meditatie, yoga, kloosterbezoek,

moderne devotie en de ritualisering van de jaarkalender. Er lijkt in de samenleving iets te broeien: in een wereld die steeds verder opbrandt en ten onder lijkt te gaan aan conflicten en polarisatie, en waarin wij ook zelf soms opbranden, is er een hang naar rust en naar verbondenheid, met elkaar en met iets dat ons overstijgt.

Voor onze gemeenteleden is de kerk meer dan een plaats voor spirituele beleving: het is het huis van God waar we in alle hectiek voor Zijn aangezicht bijeenkomen en waar we Jezus, onze Verlosser, willen belijden en navolgen. Het is ook een plaats van rust en bekendheid. Misschien is onze gemeenschap een tikje homogeen, want we lijken ogenschijnlijk allemaal wel een beetje op elkaar. Hoe klassiek wellicht ook de liturgie, onze gemeente is een echt product van de moderniteit. We zijn een regiokerk, een verzamelplaats van gemeenteleden die van heinde en ver hier komen kerken, in plaats van in hun eigen dorp of wijk. De kerk staat weliswaar in Kruiskamp, en heet ook een 'wijkgemeente', maar in de praktijk lijkt die locatie toch vooral willekeurig: de plek doet er eigenlijk niet toe. In die zin is de kerk meer een oplaadpunt dan een in de lokale omgeving ingebedde gemeenschap. Het is globalisering

op microniveau. Kerkzijn in onze tijd, op deze plaats aan de oevers van het Valleikanaal, vraagt om een bezinning hoe wij ons verhouden tot 'de vreemdeling, wees en weduwe' van deze tijd en op onze plaats. Vreemde mensen, ongekende religies en levensbeschouwingen en andere gewoontes: we kunnen er niet omheen. Zijn we nog voldoende aangesloten op wat er om ons heen gebeurt? Wat vinden we dat telt? De volle of lege kerkbanken of het aantal bezoekers van de open maaltijden? De tevredenheid over de preek of predikant, of de ontmoetingen tijdens de vesperdiensten?

Onze tijd en plaats vragen tegelijkertijd om behouden en vernieuwen. Dit is een ingewikkelde spanning, en de balans moet steeds opnieuw gevonden worden. De Adventkerk wil een plek zijn waar geloof wordt beleden, traditie wordt behouden, de gemeenschap hecht is en blijft in een regionale functie, maar waar toch ruimte is voor het vreemde en het andere op deze specifieke plaats. Dat we naar buiten gaan, meer samenwerken met andere gemeenschappen en zo mensen ontmoeten en verbinden.

ONZE BELEIDSVOORNEMENS VOOR 2025 - 2030

1. We maken **'getuigend gemeente-zijn'** een speerpunt in ons gebed als gemeente en stimuleren dat bij individuele gemeenteleden. We bezinnen ons op onze roeping en hoe die gestalte te geven in gesprek met tijdgenoten en hun zoektocht naar zingeving.
2. We geven daarin ook gehoor aan de oproep van Jezus om te **bidden voor 'werkers in de oogst'** en ondersteunen gemeenteleden die zich geroepen weten voor een specifieke missionaire taak.
3. We geven praktisch en inhoudelijk vorm aan de Adventkerk als 'Huis van Hoop' om **getuigend gastvrij te zijn** voor de wijk. Dat doen we door het pand toegankelijker te maken, maar ook door bestaande activiteiten uit te breiden en open te staan voor nieuwe. We doen dit samen met diaconie en kerkrentmeesters.
4. Als onderdeel van het 'Huis van Hoop' bieden we mogelijkheden aan voor mensen om **meer van het evangelie te leren**, in samenwerking met andere kerken in Amersfoort.
5. We willen **leren van onze relatie met de wereldwijde kerk**, pioniersplekken zoals Spangen, de stadspredikant, zendingswerkers en gebruiken de diensten om de gemeente te bemoedigen, te inspireren en aan te zetten tot het 'delen van de Hoop die in ons is'.

Geroepen samen als leerling onderweg te zijn



De kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland schrijft: de gemeente is geroepen blijvend een lerende gemeenschap te zijn. Aan het begin van Zijn optreden heeft Jezus Christus twaalf leerlingen geroepen. Daarmee is de toon gezet voor iedereen die bij Hem wil horen. In dit leerling zijn is veel ruimte voor het stellen van vragen, het verkennen van nieuwe wegen, vastlopen en opnieuw beginnen. Twijfel en zelfs ongeloof hoeven niet krampachtig weggedrukt te worden, maar we blijven ons oor te luisteren leggen bij het evangelie om te groeien in kennis, in eenheid, in liefde en dienstbaarheid (Efeze 4:7-16). Het gaat er steeds weer opnieuw om te ontdekken wat God in onze tijd van ons vraagt. Hoe blijven we geworteld in Christus als er om ons heen veel verandert? Hoe blijven we ook in nieuwe tijden toegang houden tot de bron van ons geloof? Lied 723 zegt het zo: 'Hervorm, herschep ook ons geslacht, opdat het door de wereldnacht de weg vindt naar Uw woning'.

In de gereformeerde traditie is ruimte ontstaan voor andere interpretaties van de Bijbel dan alleen de traditionele. In de liturgie zijn niet alleen elementen uit de klassieke gereformeerde traditie zichtbaar, maar ook uit andere meer eigentijdse bronnen. Denk aan andere muziek en liedkeuze, Advent Adventure diensten, gebruik van media en beelden. In de prediking worden eigentijdse culturele beelden en woorden gebruikt uit film, literatuur, dichtkunst en muziek. Tegelijkertijd wordt er verbinding gezocht met de Rooms-Katholieke geloofsbeleving. Zo zijn er bijvoorbeeld vesperdiensten en is er ruimte voor tastbare symbolen zoals kaarsen en het kruis.

Een belangrijk onderdeel van het samen als leerling onderweg zijn, vormt het gebed. Het gebed is niet alleen een activiteit van individuele gemeenteleden, maar wordt ook gemeenschappelijk beleefd. Zo is het gebed een manier om God te ontmoeten, zowel tijdens de diensten, in de voorbeden door het gebedsteam waar je na de kerkdienst terecht kunt of doordeweeks in kringbijeenkomsten en in het pastoraat. In de gemeente zijn mensen op allerlei verschillende manieren met elkaar in gesprek over de Bijbel en de praktijk van het geloof. Naast de traditionele huiskringen bestaan er ook andere vormen van ontmoeting zoals running diner, high

tea, advent ladies en het gemeenteweekend, die aanleiding zijn tot gesprekken over geloof en dagelijkse vraagstukken in het leven.

De verbondenheid met de wereldwijde kerk is voor onze gemeente nog steeds een belangrijk onderdeel van kerkzijn. De wijze waarop dit vorm krijgt is echter ook aan verandering onderhevig. Waar we vroeger vooral aan het 'zenden' waren, is het nu ook voor een belangrijk deel 'ontvangen' geworden. Er is een wederkerigheid ontstaan in hoe gelovigen zich verhouden tot elkaar. Samen zijn we immers als leerlingen onderweg naar het Koninkrijk van God en ervaren we de glimpen die er reeds zichtbaar van zijn.

In verhouding tot anders- en ongelovigen zoeken we -bescheiden maar in liefde – ons geloof te delen en uit te leven. Dat geven we vorm in gesprek over ons geloof en houvast, in ontmoeting, een luisterende houding en in praktisch diaconaat en handreiking. Dit is onder andere terug te zien in de diaconie, die meer dan eerst naar buiten is gericht, en in de plannen om getuigend en gastvrij gemeente te zijn.

ONZE BELEIDSVOORNEMENS VOOR 2025 - 2030

1. De **verkondiging** van de grote daden van God in de menswording en de dood en opstanding van Jezus Christus en de toepassing daarvan in ons leven blijft een essentieel onderdeel van de prediking en de invulling van de kerkdiensten.
2. We willen blijvende aandacht in kerkdiensten en kringen voor de vraag hoe het **geloof gestalte** krijgt in het leven van iedere dag.
3. We willen **leren van elkaar** in de verscheidenheid zoals aanwezig in onze gemeente.
4. We willen leren **open en nieuwsgierig** te zijn naar elkaars geloven.
5. We willen het **bestaande aanbod van kringen** in onze gemeente beter zichtbaar maken en waar nodig aanvullen met extra gelegenheidskringen en/of gemeenteavonden.
6. We willen ons bezinnen op de vraag hoe we op andere dan cognitieve manieren leerling zouden kunnen zijn, **meer vanuit het ervaren dan vanuit het denken**.
7. We willen **nieuw leven blazen in de leerdienst** om zo te investeren in kennis van het geloof.
8. We willen het **geloofsgesprek verder stimuleren** door vaker een gespreksvraag aan te bieden na de zondagse dienst om bij de koffie over door te spreken.

Kerk voor alle generaties



De ontwikkelingen in samenleving en kerk houden jongeren bezig. Jongeren staan onder druk omdat ze overal bij betrokken worden en er veel informatie op ze af komt. Ook zien ze in hun omgeving steeds meer ongelovige jongeren. We zien het jeugdwerk als een speerpunt in onze gemeente. Het is ons verlangen dat de jeugd leert te leven vanuit het evangelie van Jezus Christus. Geloven in onze tijd vraagt om het overbrengen van vitaal geloof en werken aan inbedding van het geloof in het leven van kinderen en jongeren. Hier is de hele gemeente bij betrokken. Ons doel is om jongeren te begeleiden op hun geloofsreis. We ontwikkelen passend beleid over hoe deze begeleiding vorm krijgt en rusten de begeleiders toe. We nemen als gemeente de behoeften van jongeren serieus. Dat vraagt om een open en flexibele houding. We hebben hier dan ook echt iets voor over. We willen de jongeren zelf laten meepraten, hen uitdagen en activeren en hen helpen om samen met andere jongeren het geloof in God te ervaren en uit te dragen.



ONZE BELEIDSVOORNEMENS VOOR 2025 - 2030

1. De gemeente zet meer in op **geloofsoopvoeding in het gezin en in de kerk**. Dit doen we door het bieden van toerusting aan gezinnen en het aanbieden van bijbelonderwijs aan alle leeftijdsgroepen.
2. We zetten in op een **sterke verbinding tussen jongeren**, zowel door eigen (club, jeugdruimte) als externe (jongerendagen, conferenties, vakanties) activiteiten.
3. Als gemeente versterken we de verbinding tussen **jong en oud**, o.a. door een buddysysteem. Hierbij dagen we oudere generaties uit betrokken te zijn bij activiteiten van, voor en door jongeren.
4. We maken als kerk **zichtbaar aan jongeren wat geloven betekent**. We creëren momenten en ontmoetingen waar geloof wordt gedeeld.
5. Als gemeente **laten we zien en merken dat adolescenten, jongeren en kinderen er echt toe doen** in de kerk, o.a. door hen verantwoordelijkheden te geven in de kerk en door rekening te houden met hun aanwezigheid.



Barmhartigheid en Gerechtigheid

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau is de ongelijkheid in de samenleving een van de grootste bedreigingen van Nederland. Ook in Amersfoort is de ongelijkheid en scheiding tussen arm en rijk, laag- en hoogopgeleid, mensen met hun wortels hier en migranten en vluchtelingen etc. zichtbaar. Daarnaast zien we een terugtrekkende overheid die steeds minder vangnet biedt voor mensen in psychische nood, voor ouderen, voor hen die zich niet meer staande kunnen houden in onze samenleving. Hierdoor komen mensen ook weer vaker bij de kerk uit in hun hulpvraag of om op te laden. Maatschappelijke ongelijkheid is niet alleen een

maatschappelijk en sociaal vraagstuk. In de kerk kennen we God als degene die het recht van armen en verdrukten laat gelden. Als gemeente weten we ons daarom geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld. Dat doen we door elkaar onderling te dienen en bijstand te verlenen aan wie dat nodig hebben. We zoeken verder naar manieren om het algemeen maatschappelijk welzijn te dienen en positief betrokken te zijn op de wereld om ons heen.

ONZE BELEIDSVOORNEMENS VOOR 2025 - 2030

1. We willen de **Open Maaltijden in de Adventkerk** niet alleen behouden maar ook graag verbreden. Het kan dan een samenzijn worden van allerlei mensen, bijvoorbeeld door kringen of andere groepen te vragen om incidenteel of structureel mee te doen. We denken dan ook aan diaconale hulpverlening en pastorale zorg wanneer nodig.
2. We willen de **diaconale betrokkenheid vergroten** door de zichtbaarheid van het diaconale werk in de Adventkerk te versterken. We geloven dat iedereen diaken is en daarom moet weten welke problemen er spelen in de stad en welke initiatieven er zijn.
3. We willen de **betrokkenheid bij vluchtelingen** in onze stad en daarbuiten vergroten.
4. Ingezet wordt op het **vinden van een nieuw diaconaal project** waarin we binnen of buiten Nederland kunnen samenwerken.

Zorg voor de schepping



De relevantie van het milieu zal weinigen ontgaan zijn. Steeds vaker worden we geconfronteerd met onheilspellende toekomstbeelden en horen we hoe klimaatveranderingen nu al grote gevolgen hebben. Wat duurzaamheid betreft is er in de kerk nog een wereld te winnen.

De kerk is bij uitstek geroepen om duurzaamheid op de agenda te zetten. In de christelijke theologie heeft zorg voor de schepping altijd een belangrijke rol gespeeld. In het scheppingsverhaal krijgt de mens het gezag over de aarde en het beheer van dieren en planten toebedeeld.

Die geloofsvisie van het rentmeesterschap vraagt van ons als kerk dat we elkaar en anderen inspireren en oproepen tot het leiden van een duurzamer bestaan. Wat dit rentmeesterschap betekent in onze tijd, moeten we opnieuw doordenken omwille van hen die na ons komen.

Inde eerste plaats is het noodzakelijk om de bewustwording en het ontwikkelen van onze visie rondom duurzaamheid. We kunnen dat binnen onze geloofsgemeenschap op verschillende plekken en momenten doen.

In de tweede plaats is het belangrijk om rentmeesterschap ook praktisch vorm te geven door elkaar te inspireren en handvatten te bieden die leiden tot duurzamer samenleven. In het verleden is gebleken dat er vanuit de gemeente enthousiasme was voor deelname aan een duurzaam project als het plaatsen van zonnepanelen op het kerkgebouw. Dat geldt ook voor de avonden die georganiseerd zijn rondom dit thema en goed bezocht worden. Of wat te denken van het uitwisselen van tips en het ruilen van gebruikte spullen.

Misschien zijn juist de relatief kleine stapjes naar een duurzamer bestaan wel cruciaal. Het brengt de problematiek dichterbij huis en maakt het daarnaast ook overzichtelijker.

A close-up photograph of several purple flowers with yellow centers, set against a blurred green background. The flowers are in sharp focus, while the background is out of focus.

ONZE BELEIDSVOORNEMENS VOOR 2025 - 2030

1. We onderzoeken in hoeverre en op welke wijze **duurzaamheid en rentmeesterschap** blijvend een rol kunnen spelen binnen de 'bedrijfsvoering' van de Adventkerk. Het gaat dan onder meer om het gebouw, de tuin, energie en inkoop.
2. We continueren het werk van de **duurzaamheidscommissie** en betrekken de gemeente actiever bij hun werk.
3. We stimuleren dat gemeenteleden in hun dagelijks leven praktisch vormgeven aan rentmeesterschap en bieden daarvoor **inspiratie en handvatten**.
4. We geven meer uitleg over hoe '**zorg voor de schepping**' hoort bij het dagelijks leven van een christen.
5. We gaan door met initiatieven om **spullen te delen** binnen en buiten de kerk.



© **Adventkerk Amersfoort, 2025**
www.adventkerk.nl